

*23) Zij legde een gelofte af. 1Samuël 1:11*

Vader in de hemel, hoe dikwijls heb ik gebeden en probeerde dat gebed te versterken door een gelofte. Vergeef me, wanneer die woorden ijdel waren en ik mijn woord van belofte niet nakwam. Doe mij ten alle tijde oprecht zijn in mijn woorden opdat ik die waarmaak. Dank U Vader dat Uw Woord wis en waarachtig is, U doet naar Uw heilig Woord. Daar bouw ik op in Jezus naam. Amen.